

Nu in de winkel: De Linkse Kerk. Hoe ooit conservatieve gelovigen Nederland een duw naar links geven.



Door [Syp Wynia](#) - 14 mei 2022

Geplaatst in [Gereformeerd](#) - [Linkse Kerk](#)

Ons boek **De Linkse Kerk** is vanaf deze week overal verkrijgbaar, onder meer [in de winkel](#) van Wynia's Week. Met prominente auteurs over de zwenkingen in gereformeerd Nederland die ook Nederland als geheel veranderen. Want gereformeerden zijn gewend voorop te gaan, ook als ze linksaf slaan. Ze maakten nooit meer dan een tiende van de bevolking uit, maar hebben onevenredig veel invloed.

ROELOF BOUWMAN en SYP WYNIA spreken in [deze video van WWTv](#) - [plus podcast](#) - over 'De Linkse Kerk'. Roelof Bouwman is één van de twaalf auteurs van 'De Linkse Kerk' en nam drie hoofdstukken voor zijn rekening. Hoe gereformeerde communisten zich lieten misbruiken door Moskou. Dat protestanten overwegend behoudend zijn maar hun dominees overwegend links.

Bouwman verzorgde ook een overzicht van de gereformeerde *Hall of Fame*. Met daarin tv-bekenden als Arie Boomsma, Arjen Lubach en Caroline Tensen en politici als Harm Beertema, Joost Eerdmans, Ernst Kuipers en Edith Schippers.

'De Linkse Kerk' verschijnt bij Uitgeverij Blauwburgwal, omvat 264 pagina's en kost **23,50**. Er zijn (binnen Nederland) **geen verzendkosten**. Bestellen kan [HIER](#).

In dagblad De Telegraaf verscheen inmiddels een interview (van Wierd Duk) met twee andere auteurs van De Linkse Kerk: Wim Berkelaar en Jan-Jaap van den Berg: 'Linkse protestanten speelden een

WYNIA'S WEEK

Nu in de winkel: De Linkse Kerk. Hoe ooit conservatieve gelovigen Nederland een duw naar links geven.

belangrijke rol in het ontstaan van 'Nederland gidsland': 'Gereformeerd is nu woke'. Zie hieronder.

Nu in de winkel: De Linkse Kerk. Hoe ooit conservatieve gelovigen Nederland een duw naar links geven.



Linkse protestanten speelden een belangrijke rol in het ontstaan van 'Nederland gidsland'. De religieuze verdwenen, maar het opgeheven vingertje bleef. Gereformeerden gingen denken dat zij de wereld kunnen verbeteren.

Wat weten jonge mensen nog van het wereldbeeld van hun grootvaders? Het is een vraag die Wijn Berkelaar, voorzitter van de Gereformeerde Kerk, vaak stelt. Hij is een van de linkse protestanten die in de jaren zestig en zeventig de kerk van links naar rechts hebben getrokken. Hij is een van de linkse protestanten die in de jaren zestig en zeventig de kerk van links naar rechts hebben getrokken. Hij is een van de linkse protestanten die in de jaren zestig en zeventig de kerk van links naar rechts hebben getrokken.

'Het zijn harde werkers, doortastend'

christelijk instituut als Trócaire een eigen visie op de ideën, op de multiculturele samenleving, de positie van de vrouw, de identiteit van Nederland. Ik verwacht dat zo die problemen doordringen en op basis van die eigen tradities antwoorden bedenken. In de bundel De linkse kerk... de auteurs dat de gereformeerde achterban in die tijd conservatiever is dan de kerkelijke, bestuurslijke en politieke leiding. Berkelaar, Arvanger had je iemand als Maarten Schalk, de verzoeningsstrijder die in de jaren zestig en zeventig de kerk van links naar rechts hebben getrokken. Maar in het christendom zit natuurlijk ook de oprechte ludy de verzoeningsstrijder.

'Vlak het christelijk schuldbesef niet uit'

Comunisten
Vlak het christelijke schuldbesef niet uit, zegt Jan Jaap van den Berg, lid van de Gereformeerde Kerk. Hij is een van de linkse protestanten die in de jaren zestig en zeventig de kerk van links naar rechts hebben getrokken. Hij is een van de linkse protestanten die in de jaren zestig en zeventig de kerk van links naar rechts hebben getrokken.

ders van gereformeerde kerk, met name bekende kerkleiders ook namen als die van A.G. Lubbers, Gerard Joling, Jack Wijkman, Klaas Wiltink en Jan Hagler. Volgens de vakstatistiek heeft in de voorbije eeuw meer dan 9,7% van de Nederlanders behoord tot een gereformeerde kerkengemeenschap. In de afgelopen jaren is dat aantal gedaald tot ongeveer 5,5%. Het is een trend die niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen met een sterke christelijke traditie te zien is. Het is een trend die niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen met een sterke christelijke traditie te zien is.

WYNIA'S WEEK

Nu in de winkel: De Linkse Kerk. Hoe ooit conservatieve gelovigen Nederland een duw naar links geven.

Wie toegang heeft tot de artikelen op de website van De Telegraaf kan dit interview ook [HIER](#) lezen.