



Hoop! En hou op met chagrijn en elkaar vliegen afvangen!

Posted on 24 mei 2025 by Redactie

Een jaar geleden hadden de nieuwe coalitiepartijen eindelijk een Hoofdlijnenakkoord. Ze noemden het 'Hoop, lef en trots'. En daar schort het nou net aan, zegt SYP WYNIA tegen PIM VAN GALEN in deze nieuwe [WWTV-video](#) en [podcast](#). 'Lef hebben ze misschien en trots al nauwelijks. Maar waar het vooral aan schort, is hoop.'

Syp Wynia wijst erop dat coalitiepartijen die elkaar onderling vliegen afvangen of opzichtig ruzie maken daar bij volgende verkiezingen altijd een hoge prijs voor betalen. Ruziekabinetten zijn een cadeautje voor de oppositie. Kijk naar het derde kabinet Lubbers in 1994: een nederlaag voor zowel het CDA van premier Ruud Lubbers als de PvdA van vicepremier Wim Kok. Of 2010: na het ruziekabinet Balkenende-Bos was het gedaan met het CDA. Oppositiepartij VVD werd voor het eerst de grootste.

Waar blijft de hoop?

Hoewel Geert Wilders de laatste tijd wat milder lijkt, blijft hij vooral via Twitter ('X') chagrijn uitstralen. Coalitiegenoten VVD en NSC doen ook niet lekker mee en eigenlijk

probeert alleen BBB de stemming erin te houden. Als ze er nog wat van willen maken, moet er vooral aandacht komen voor de hoop waarmee een jaar geleden nog werd geschermd, zegt Syp Wynia. Hij noemt als voorbeeld het eerste paarse kabinet (1994-1998). Daar hing een geur van vooruitgang en harmonie omheen. Het leidde tot winst voor de twee grootste regeringspartijen (PvdA en VVD) in 1998.

Wynia's Week leeft dankzij u, de kijker, lezer en luisteraar. Doet al mee als supporter van Wynia's Week? [Kijk hier](#). **Hartelijk dank!**