

WYNIA'S WEEK

Biografie Den Hollander



Biografie Den Hollander

Door [webheads](#) - 16 februari 2021

A.N.J. den Hollander (1906-1976) was een veelzijdig en kleurrijk wetenschapper, groot socioloog en grondlegger van de Amerikanistiek in Nederland. De colleges van Den Hollander waren halve conferences, waarin hij schitterde door vakmanschap en eruditie. Hij schreef over de arme blanken in het zuiden van de Verenigde Staten, over de Puerto Ricanen in New York City en over de rassenrellen in de grote steden van de VS.

Maar op 14 februari 1969 maakten rebellerende Amsterdamse studenten het Den Hollander onmogelijk zijn inleidende college sociologie te geven. Ze eisten inspraak en discussie. Het werd een rel. Den Hollander ontving geen steun van zijn directe collega's en werd daardoor het eerste slachtoffer van de culturele revolutie die vanaf eind jaren zestig door de Nederlandse universiteiten ging. Hij trok zich terug als hoogleraar, maar bleef actief als docent, bestuurder en auteur.

Na zijn plotselinge dood in juli 1976 volgde gaandeweg een herwaardering voor Arie den Hollander en zijn werk. Deze biografie van *Hans Wermölder* biedt een boeiend portret van een erudiet man, dwarse geleerde en markant persoon.

De antropoloog en crimino-loog *Hans Wermölder* (1951) schreef verschillende boeken. Zijn boek *Marokkaanse lieverdjes* (2005) werd in 2008 bekroond met de prijs van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie.

Deze unieke biografie verschijnt in een luxe hardcover editie met stofomslag en leeslint of als paperback.