

WYNIA'S WEEK

Het verdriet van De Schilderswijk - Paperback



Het verdriet van De Schilderswijk - Paperback

Door [Eric-Jan van Dorp](#) - 9 december 2021

'Als het waar is wat veel oud-Schilderswijkers zeggen, dan kom je er niet omheen dat duizenden - misschien wel tienduizenden - iets verschrikkelijks is aangedaan...'

Er is een hoop geschreven over de Haagse Schilderswijk, maar zelden vanuit het standpunt van de Schilderswijkers zelf. Maaike van Charante zocht in het Haags Gemeentearchief naar de oorzaken van de grote veranderingen in Nederlands bekendste - en wellicht beruchtste - volkswijk tijdens de periode 1960-1980. Ze beschrijft het langgerekte sterfbed, de pijn van de bewoners en eindigt met een krachtige oproep om te leren van de geschiedenis:

'De teloorgang van de oude Schilderswijk was een tragedie. Maar laat deze ramp nut hebben, opdat de machtelozen niet opnieuw vermalen worden door de onverschilligheid van de machtigen.'

Over de auteur:

Maaike van Charante is geboren in de Schilderswijk in Den Haag. Sinds 2018 schrijft zij artikelen over politiek en maatschappij, eerder voor Saltmines.nl en tegenwoordig voor OpinieZ.com